

All inclusive dagtocht op een traditionele botter



Geef je over aan het spel van wind

Geef je over aan het spel van wind, water, spierkracht en de honderden vierkante meters zeilen. Aan boord van het schip van jouw keuze word je begeleid door ervaren schippers die je graag laten meedelen in hun beleving. Iedereen, man en vrouw, is welkom mee aan te pakken. Taken volop, kun jij goed samenwerken in een team, of heb je scherpe ogen en concentratie? Ben je snel of sterk of goed in het motiveren van groepen? Voor iedereen is er een passende taak te vervullen.

Het programma

11.00 Ontvangst in de Korporaal te Spakenburg met een koffie/thee en cake
11.30 Palaver, met een korte historische inleiding, het indelen van de botters, uitleg van de wedstrijd en het bepalen van de te varen koers, gevolgd door de ...
11.45 Vertrek naar de visafslag, waar de visafslager klaar staat om (veel te dure) vis te veilen.
Onderweg vertellen wij ook nog wat over de historie van de scheepshelling.
13.00 Uitgebreide lunch in 't Schippershuys
13.30 Vertrek uit haven Spakenburg, gereedmaken schip en bemanning.
Tijdens het varen wordt u natuurlijk verder goed verzorgd met de nodige consumpties.
13.45 Start race.
14.00 Schippersborrel met de 'toast op een behouden vaart'
15.15 Haring aan boord. De smaak zilt, romig en iets gerijpt.
15.30 Borrelhapjes.
16.30 Einde race (Meting op tijd en/of afstand)
16.45 Aankomst in de haven van Spakenburg.
17.00 Begin van een volledig verzorgde barbecue bij 't Schippershuys en het op traditionele wijze visbakken aan boord van één van onze botters in de haven.
18.00 Behandeling van protesten, uitslag zeiltijden en wedstrijdklassering
19.00 Einde van een fantastische zeildag. Einde arrangement.

Vaar mee op een 100 jaar oud monument

Vissen, zeilen, aanpakken, dat was het leven van een Spakenburger visserman. Met zijn botter bedwong hij de ruige zuiderzee. Een week van huis om terug te komen met o.a haring en paling. Gelukkig is het allemaal niet zo erg meer, maar het hijsen van de zeilen, het bedienen van de zwaarden en de helmstok vasthouden is samen met de schipper nog steeds een must.

Een dag deze **nostalgie beleven kan nog op deze varende monumenten van meer dan 100 jaar oud**. Met verschillende mogelijkheden van haring happen tot visroken. Bij slecht weer kunnen we altijd terecht in het oergezellige schippershuys of in het museumcafé De Korporaal, waar de nostalgie van vroeger herleeft.

Van de 55 botters die er momenteel nog zijn hebben wij er 5 in ons bezit, daarnaast bezitten wij een Wieringer Aak. Er liggen in Spakenburg momenteel nog 30 schepen in de museum haven.

De authentieke schepen zijn zorgvuldig gerestaureerd en varen met schipper en knecht voor ieder die dat wil.

Dit botter arrangement is inclusief:

- Huur schip

- Luxe broodjeslunch of Barbecuefeest (afhankelijk van de starttijd)
- Onbeperkt consumpties
- Hapjes aan boord
- Servicekosten
- Schippersborrel
- Programma

Prijs: op aanvraag

Start arrangement: afhankelijk van keuze ochtend, middag of avondvaart
Einde arrangement: afhankelijk van keuze ochtend, middag of avondvaart

Totale duur arrangement 5 uur.

Minimum aantal personen voor dit arrangement 12.

De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2024.

boek nu deze trip online

